

# Wandeling door oud 's-Gravenzande



kende kinderboekenschrijver Leonard Roggeveen (Daantje en Okki) gewoond.

- 1787 kwam een afdeling van het patriotten leger naar 's-Gravenzande om de invloedrijke secretaris Willem Dingemans, die in dit pand woonde gevangen te nemen, omdat hij fel Oranje gezind was. Toen hij probeerde te vluchten was het huis al omsingeld door soldaten en klom hij over de aangrenzende tuinmuren van de naastgelegen huizen. Toen de commandant de volgende dag terug kwam en bleek dat beide zoons ook gevacht waren, plaatste hij een kanon, gericht op de voordeur om mevr. Dingemans te intimideren. Iedereen die het huis in of uitging, zelfs de kinderen, werden gefouilleerd. Doordat mevr. Dingemans briefjes in het ondergoed van de kinderen naaide, had ze toch contact met haar man en zonen, die waren ondergedoken in Den Haag. De situatie duurde ca. 3 weken, tot half september Willem de V, weer aan de macht kwam.

14. Langestraat 245/251. In dit pand is al meer dan 150 jaar deze schoenenzaak gevestigd. We vervolgen de wandeling aan de andere zijde van de straat.
15. Langestraat 124/126. Panden uit de 19e eeuw. T erug naar het Marktplein. Rechtsaf en doorlopen tot nr 10 woon/werkpand met trapgevel uit 1639.
16. Marktplein 10. In dit rijksmonument heeft onder andere de be-



Kaart van Blaeu, 1652



nog gebruikt voor drinkwater. De beeltenis bovenop de pomp geeft de schaal des overvloeds weer. Ga rechtsaf richting Dorpskerk.

19. Langestraat 42/40/38. Vroeg 19e eeuwse pandjes. Vaak werden de voorgevels in rode baksteen gemetseld, omdat dat duurder en dus statiger was. De zijgevels werden met gele IJsselsesteen gemetseld, die waren goedkooper. Hier is dat goed te zien. Het rijtje heeft nog een groot aantal originele kozijnen ( met name nr 40 en 38).



1. Beginpunt "De Dorpskerk", Langestraat 34. Tot 1809 stond op deze plek



